

**Dé kringloopwinkel van Amsterdam**

**KRINGLOOPBEDRIJF DE LOKATIE**

[www.delokatie.org](http://www.delokatie.org)  



## ‘Ik ben weer onder de mensen’

Toen haar kinderen nog klein waren, shopte Donna Jansen al bij een tweedehands kledingzaak waar ze de mooiste items scoorde. Nu werkt ze bij kringloopwinkel De Lokatie in Oost, tegenover het OLVG waar ze 60 jaar geleden werd geboren. “Terug naar mijn roots.”

Het zijn nu haar kleinkinderen die ze verwerft met schattige kleertjes die ze vindt op haar werk. Donna: “Ik heb zes kleinkinderen, drie zijn in de coronatijd geboren. Bij De Lokatie komen de mooiste babykleertjes binnen maar ik shop ook wel voor mezelf hoor. Soms is het nog helemaal nieuw, dan zit het label er nog aan. Laatst vond ik een waterkoker voor mijn dochter, hij was zo goed als nieuw, voor maar € 3,50.”

Donna werkt op maandag- en donderdagochtend bij De Lokatie aan de 1e Oosterparkstraat 236. “En om de week ook op zaterdagmiddag. Ik zou wel meer willen, maar dat kan ik niet aan met mijn versleten rug. Het is veel lopen en staan. Dat vind ik het fijne aan deze werkplek; ze houden rekening met je gezondheid.”

### Ervaring

De Amsterdamse heeft een tijdje in Zuid-Holland gewoond waar ze ook in een kringloopwinkel en bij de Kledingbank werkte. “Ik heb dus veel ervaring en kon gelijk beginnen. Ik doe hier van alles, er is niemand die zegt wat je moet doen. Ik trek vanzelf naar de kleding en schoenen, en ook wel tassen en sieraden. Ik sorteer alles wat binnenkomt: wat vies en kapot is, gaat direct in het textielafval. We verkopen hier alleen schone, mooie kleding. Ik prijs alles, de merkkleding is iets duurder, en hang het op kleur in de rekken.”

### Nieuwe spullen

Buurtbewoners brengen spullen direct naar de vestiging in de 1e Oosterparkstraat, maar veel komt ook binnen vanuit de hoofdvestiging in Noord. Samen met Donna lopen we een rondje door de winkel. “Elke dag staan er nieuwe spullen, er zijn mensen die echt dagelijks



Donna Jansen werkt bij kringloopwinkel De Lokatie in Oost.

even langskomen om te snuffelen”, vertelt ze. Donna verplaatst een stoel, “Die hoort hier niet” en roept een collega om samen een tafel een slag te draaien. “Zo kan er weer een scootmobiel langs.” Ze wijst op een schattig bankje en ziet verderop een orgel staan. “Hé, die is nieuw!”

### Lieve klanten

Bij de kledingafdeling begint ze onmiddellijk bloesjes goed te hangen terwijl om haar heen de klanten gezellig door de winkel struinen. “Wij hebben voornamelijk lieve klanten. Mensen die tijdens de warmte binnenkomen om ons koude sinas te brengen. Of laatst een mevrouw die donuts bracht omdat ik haar zo goed had geholpen. Dat is waarom ik dit doe, vanwege de omgang met klanten. Ik zat maar thuis en voelde me eenzaam worden. Nu ben ik weer onder de mensen.”